

Offline



- **Titel:** *Offline*
- **Schrijver:** *Caja Cazemier*
- **Aantal bladzijden:** *179*
- **Uitgeverij:** *Ploegsma*
- **Jaar van (eerste) uitgave:** *2009*
- **Genre:** *Jeugdboek*
- **Onderwerpen:** *Pesten*
- **Prijzen:** *Genomineerd Jonge Jury 2011*

Introductie:

Het verhaal begint aan het begin van het schooljaar. Jiska gaat naar de 2e klas van de MAVO/VMBO. In het 1e jaar van de MAVO/VMBO was het heel gezellig in haar klas, er werd niemand uitgelachen of gepest. In het 2e jaar is plotseling alles anders.. In het begin heeft Jiska er zin in, totdat zij Sophie en Milou tegen het lijf komt..

De hoofdpersoon is Jiska, zij wordt in het tweede schooljaar enorm gepest door Sophie en Milou(de twee populaire meiden uit de klas).
De personages in het boek zijn:

Sophie en Milou, zij zijn ontzettend gemeen en pesten Jiska.
Bart, hij is een bijzondere jongen.
Jurje, hij is haar buurjongen.

Janneke, zij is de mentor van Jiska
Haar ouders en haar zusje Lyanne,
En haar (ex) vriendinnen, Kiki, Lenneke en Fatna.

Het verhaal speelt zich af:

het ziekenhuis, op school, thuis, bij streetdance, in de kassen van haar vader, in het winkelcentrum en verder buiten.

Titelverklaring:

Jiska, de hoofdpersoon maakt gebruik van Social media. Zij gebruikt voornamelijk Hyves en MSN. Totdat zij plotseling flink werd gepest in het 2de jaar en dit alsmaar erger werd.. Daarom besloot zij op een dag geen gebruik meer te maken van Hyves en MSN, dat durfde zij niet meer omdat ze bang was dat mensen gemene opmerkingen maken over haar. Aan het einde van het boek zegt Jiska "Heel bijzonder, om weer online te zijn".

Samenvatting:

Het verhaal gaat over Jiska, zij is de hoofdpersoon van het boek "Offline". Jiska is 13 jaar oud en zit in de 2^e klas van de MAVO. Haar grote passie is dansen, zij zit dan ook op streetdance en geniet hier dan ook ontzettend van! Jiska woont samen met haar ouders en zusje. Haar zusje, Lyanne, waar ze elke avond mee danst, is verstandelijk gehandicapt en is 16 jaar oud. Jiska heeft ook een buurjongen, Jurre, waarmee ze wel eens in de kassen van haar vader werkt.

Wanneer zij in de 1^e klas terecht komt, is er niks aan de hand, maar zodra ze bij de populaire Sophie en Milou in de klas komt, verandert haar onbezorgde leventje in een hel. Al vanaf het begin van het jaar hebben Sophie en Milou een enorme hekel aan Jiska. Ze wordt door hen gepest. Iedereen uit Jiska's klas wil bij Sophie en Milou horen, hierdoor komt Jiska er helemaal alleen voor te staan. Zelfs op streetdance komen ze er achter en weten ze er alles van. Er wordt dan ook over Jiska geroddeld.

Jiska zit veel online, vooral op Hyves en Msn. Zij vindt dit leuk, totdat ze onverwachts een poll voorbij ziet komen op Hyves... ze noemen haar 'Piska'. Het pesten wordt alsmaar erger en gemener. Aan het begin van het schooljaar zit de hele klas, behalve Jiska, bij elkaar tijdens de pauzes en iedereen praat gezellig tegen elkaar. Jiska is niet zichtbaar meer, voor niemand niet. In de klas gaan er briefjes rond met nog meer pesterijen.

Er is één jongen uit haar klas die zij wel ziet zitten, Recep. Hij is stil, net als zij. Zelfs de vriendinnen die ze al had vanaf de basisschool staan nu aan de kant van Sophie en Milou, de rotzakken uit haar klas. Haar 'oude' vriendinnen, Lenneke en Fatna, zeggen dat ze zich niet zo moet aanstellen en zich niks moet aantrekken van wat Sophie en Milou zeggen/doen. Jiska heeft nog een vriendin, Kiki die opgestroomd is naar de HAVO en niks meer met Jiska te maken heeft. Er worden gemene grapjes over haar en achter haar rug om gemaakt, ze krijgt gemene sms 'jes en er wordt zelfs een "Anti-Jiska-Hyve" opgericht.

Op een dag heeft Jiska het zo gehad met het pesten, dat zij bij de fietsenstalling Sophie aanvalt. Daar gaan ze dan. Ze trekken haren, krappen en slaan elkaar, er wordt zelfs naar elkaar geschreeuwd. Door dit gedoe staat al snel het hele schoolplein om hen heen. Uiteindelijk worden ze uit elkaar gehaald en fietst Jiska snel naar huis. Thuis komt ze erachter dat ze haar ook pest sms'jes sturen. Allemaal dingen zoals: "leggen dozen hebben geen inhoud en oja, je bent miss zielig". Op MSN en Hyves komen ook steeds meer pesterijen bij haar binnen. Al snel durft ze niet meer op haar mobiel en laptop te kijken. Ze zakt steeds dieper weg in de put..

Het gaat alsmaar slechter en slechter met Jiska. Totdat zij een paar weken later Bart in de gangen op school weer tegen komt, en hem vertelt dat ze gepest wordt. Hij zegt tegen haar dat ze moet doen wat voor haar het beste is. De dagen erna wordt zij overdonderd door allerlei vragen van haar ouders, "Heeft het met school te maken of met thuis?" maar Jiska reageert hier niet op. Pas later geeft Jiska toe en vertelt haar ouders dat ze wordt gepest. Haar ouders vinden dit vreselijk, en nodigen Jiska 's mentor –Janneke- uit voor een gesprek. Ook Janneke had niks in de gaten en vindt het heel erg. Dan is het nieuwjaarsdag en haar ouders doen het jaarlijkse

rondje door het dorp. Ze komen ook bij Lenneke en haar ouders langs. Jiska haar ouders vragen aan Lenneke of er bij hun op school gepest wordt, wie de pesters zijn en wie er het slachtoffer van is. Lenneke wordt knalrood en loopt naar boven. Nog dezelfde avond gaat de bel ... het is Lenneke.

Lenneke zegt dat ze van haar moeder naar Jiska toe moest gaan. Jiska is er klaar mee. "Oo, niet eens uit zichzelf, rot dan maar op", dacht Jiska. Maar op dat moment barstte Lenneke in tranen uit en zei: "Ik schaam me zo, ik had niet in de gaten dat het zo erg was en ik wou er zo graag bij horen." Zo volgde er een heel gesprek. Op een gegeven moment vroeg Lenneke aan Jiska of zij haar kon vergeven, maar daar moest Jiska nog over nadenken.

Een paar dagen later maakt Jiska samen met haar vader een nieuw account aan op MSN en Hyves met beperkte vriendenlijsten. Dan gaat ze weer naar school en hoort daar dat Sophie voor een paar dagen is geschorst en in die tijd voor straf een verslag moet maken over pesten. Jiska wordt niet meer gepest en ze heeft weer vriendinnen om zich heen. Zij voelt zich weer geliefd en niet meer alleen.

"Heel bijzonder, om weer online te zijn!"



De schrijfster van dit boek: Cajo Cazemier.

Nawoord:

Het boek spreekt mij enorm aan, omdat ik zelf ook slachtoffer van pesten ben geweest en ik mij er goed in kan verplaatsen. Het verhaal raakt mij hierdoor nog meer. Het boek voldeed aan de verwachtingen die ik had. Toen ik de kaft van het boek voor het eerst zag, was het voor mij al vrij snel duidelijk waar het verhaal over ging, namelijk over 'pesten'. De titel wordt versterkt door de afbeelding, die op de kaft te zien is, waardoor het al gauw duidelijk wordt. Dit boek heeft mij nog meer aan het denken gezet, het doet mij denken aan de dingen die ik heb meegemaakt op de middelbare school, de school waar ik werd gepest. Tijdens het lezen van dit boek, kon ik mij helemaal inleven in het verhaal en dan voornamelijk de gedachtegang van de hoofdpersoon 'Jiska'. Doordat de emoties en gedachtegang van de hoofdpersoon 'Jiska' goed werden beschreven, kon ik mij goed inbeelden hoe zij tegen dingen aan keek en kon ik haar nog beter begrijpen.

Ik zou dit boek zeker aanraden, omdat het je aan het denken zet over het pesten en ik het een heel mooi, leerzaam en aangrijpend boek vind.

Er wordt dagelijks gepest in deze wereld, ook daarom is het van belang dat de kinderen dit al vroeg te lezen krijgen zodat ze inzien wat pesten met iemand doet. Zo worden de kinderen nog meer op de feiten gedrukt. Het onderwerp pesten wordt vaak te weinig behandeld op de scholen, er wordt te gemakkelijk over gedacht.

Ik dacht op een gegeven moment dat Jiska een einde aan haar leven zou maken.. maar gelukkig is dit niet het geval, alles is uiteindelijk gelukkig weer goed gekomen.